

klagen dat de Russen dichterbij komen. Natuurlijk zijn er dingen aan te merken op de handel en wandel van Poetin, maar in Oekraïne heeft Poetin gereageerd op een door de EU gesteunde coup tegen een democratisch gekozen president in de straten van Kiev, waarbij een democratisch gekozen politieke bondgenoot van Rusland werd afgezet. Daarna heeft Poetin de Krim geannexeerd hoofdzakelijk omdat daar zijn Zwarte Zeevloot al 200 jaar voor anker ligt en hij uiteraard wilde voorkomen dat dit gebied binnen de invloedssfeer van de NAVO zou komen. Dit was uiteraard niet legaal, maar het is wel begrijpelijke grootmacht-geopolitiek.

Kopen en verkopen

De leiders in het Westen hebben het dus wel steeds over de expansiedrift van de Russen, maar wat dacht u van de expansiedrift van de EU en de NAVO en de oorlogszuchtige taal van John Kerry en president Obama? Zij nemen daarmee een zeer onverantwoord risico tot een wereldoorlog.

Elke Amerikaanse president zocht na botsingen met de vroegere Sovjetdictators, die veel ernstiger waren dan dit conflict omtrent Oekraïne, weer toenadering met de mannen in het Kremlin, om een wereldoorlog te voorkomen. En van sancties was al helemaal geen sprake. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Westerse elite, die droomt van een wereldvrederijk zonder grenzen, woedend is dat hun droom gestopt wordt door de Russische leider die zegt 'tot hier en niet verder'? Zien we hier niet een voorbode van het rijk van de antichrist waar iedereen die weigert te buigen of niet mee wil doen met zijn (zeer tijdelijke) wereldrijk, geen handel kan drijven en niet meer kan kopen en verkopen zoals in het boek Openbaring beschreven staat? Want door de Westerse sancties is Rusland nu grotendeels afgesneden van de internationale handel en zijn de grote Russische staatsbanken en oliemaatschappijen zo goed als afgesneden van de internationale kapitaalmarkt waardoor de roebel al voor de helft in waarde is gedaald. En wat dacht u van voormalig communist Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. Hij waarschuwde premier Cameron dat Engeland 'geen handel meer mag drijven met een groot deel van de wereld als Engeland zich zou terugtrekken uit de Europese Unie'.

Dit soort semi-dictatoriale uitspraken moeten we niet veronachtzamen, mede gezien in het licht van de Bijbel. Let op de tekenen van de tijd. De voormalig president van Tsjechië, Václav Klaus, is een van de weinige politici in Europa die doorheeft dat er iets mis is. Hij schreef onder meer 'dat het opheffen van de grenzen in Europa uiteindelijk zal leiden tot een utopische wereldregering'. President Reagan zei eens: 'Een land dat zijn grenzen niet bewaakt is eigenlijk geen land meer.' Volgens deze theorie

is Nederland ook geen land meer, maar een provincie in de EU. Het is ook erg veelzeggend dat het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg de vorm heeft van de toren van Babel zoals Brueghel die heeft geschilderd (via EuroSpirit is hierover een gratis dvd verkrijgbaar).

Vijanden van Israël

We worden dus op allerlei manieren door de Europese elite bedrogen. In december haalde het Europese Hof van Justitie onverwacht Hamas van de lijst van terroristische organisaties, zogenaamd om procedurele redenen. Pure manipulatie natuurlijk, want slechts twee dagen later (!) stemde het Europees Parlement in principe in met de vestiging van een Palestijnse Staat. Dat hadden ze natuurlijk moeilijk kunnen doen als een deel van de Palestijnse leiders officieel nog vermeld zou staan als terrorist. En waarom werd er door de EU maar liefst zes miljard euro toegezegd aan de Moslimbroederschap (die nauw verbonden is met Hamas) toen ze de macht hadden in Egypte en net als Hamas het liefst Israël van de kaart willen vegen? Het is volgens mij bovenal dit subsidiëren van de vijanden van Israël waardoor de EU uiteindelijk het onheil over zichzelf afroept. 'Terwijl zij zeggen: het is vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen' (1 Tessalonicenzen 5:3).

Wees niet bezorgd

Als wedergeboren christen hoeven deze dingen ons niet te verontrusten. Integendeel. Deze ontwikkelingen bewijzen eens te meer dat de Bijbel waar is. Er staat tenslotte ook geschreven dat we in geen ding bezorgd moeten zijn en dat we onze hoofden juist moeten opheffen als we die dag zien naderen. Ik eindig daarom met de bemoedigende tekst van Openbaring 3:10: 'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.'

Bert Panhuse is voorzitter van de stichting EuroSpirit. Daarnaast is hij al 23 jaar nauw verbonden met TBN (Trinity Broadcasting Network). Voor meer info: www.eurospirit.nl.

