



Is de eindtijd verleden tijd?

Door Bert Panhuise

Bovenstaande, nogal paradoxale titel, stond onlangs bovenaan een advertentie betreffende een conferentie die gaat over de eindtijd. Maar dan georganiseerd door preteristen die openlijk verkondigen dat de antichrist, de grote verdrukking, etc. allemaal al is gebeurd zo'n 2000 jaar geleden, in het jaar 70. Ongelooflijk eigenlijk, omdat het zo eenvoudig te weerleggen is...

Deze organisatoren proclameren onder andere dat de mensheid vooruit gaat en niet achteruit. Vaak gebruiken ze daarvoor de mooi klinkende term 'progressieve eschatologie'. Een van hen schreef dat het 'bizar goed gaat met de mensheid, want we leven langer, zonne-energie wordt steeds goedkoper, internet wordt steeds makkelijker toegankelijk voor iedereen', plus nog een hele rij soortgelijke punten. Maar dit is allemaal aards gericht. Over geestelijke zaken las ik heel weinig, laat staan over het feit hoe God naar de huidige wereld kijkt...

Dan denk ik bijvoorbeeld aan de ongeveer miljoen kleine hartjes die wekelijks (!) stoppen met kloppen (wereldwijd) vanwege abortus. En wat denkt u van de leiders van de EU die de vijanden van Israël financieel steunen met miljarden dollars? Ook ons kleine landje doet vrolijk aan alles mee... Meer dan dat, we zijn zelfs trendsetter in het aannemen van wetten die God bedroeven. Nee, geestelijk gezien gaat de mensheid er helaas niet op vooruit, maar achteruit. In 2 Timoteüs 3 staat dat er in de laatste dagen (dus nu en niet 2000 jaar geleden) zware tijden zullen komen en alles wat daar geschreven staat, zien we nu voor onze ogen gebeuren. Kort geleden las ik in de krant dat zelfs de helft van alle studenten verslaafd is aan alcohol en drugs. Dit zijn dan de rechters, advocaten en andere notabelen van de toekomst...

Amir Tsarfati

Ik werkte zelf ook eens mee aan een conferentie over de tekenen van de eindtijd waar, naast goede studies, ook aan inlegkunde werd gedaan. We kunnen uiteraard van mening verschillen over de uitleg van bepaalde teksten, maar sommige mensen willen graag origineel zijn en gaan dan dingen toevoegen die helemaal niet in de Bijbel staan. Op een gegeven moment ben ik daarom de Heer gaan zoeken over deze dingen en heb ik gebeden of Hij de juiste mensen wil sturen naar onze

conferenties, vooral wat betreft onderwijs over de eindtijd. Binnen enkele dagen gaf iemand mij een naam door: Amir Tsarfati uit Israël. Ik kende hem niet, maar ik ervoer dit echt als een antwoord van de Heer. Nadat ik zijn onderwijs had bestudeerd, nam ik contact op met zijn kantoor en 'toevallig' had Amir een spreekbeurt in Frankrijk, vlak voor de aanvang van onze jaarlijkse conferentie rond Hemelvaartsdag in 2017. Hij kon dus spreken op onze Eurospirit conferentie. Een vriendin uit Soest schreef ons: *'Geweldig dat jullie Amir hebben uitgenodigd! We volgen hem al een tijd en zijn laaiend enthousiast over zijn boodschap. We promoten hem zo veel mogelijk en nu kunnen we ook vertellen dat hij in Nederland komt spreken. Super! Zijn uitleg van de bijbelse profetieën in combinatie met zijn inside kennis van de politieke situatie in Israël en het Midden Oosten zegent ons steeds opnieuw.'*

Amir was op jonge leeftijd al deputy-gouverneur van Jericho en de Jordaanvallei. Hij is op dit moment wereldwijd een van de meest gevraagde sprekers over bijbelse profetie betreffende de laatste dagen. Zijn nieuwe boek heet niet voor niets *The Last Hour*. Vanwege zijn drukke agenda, met name in het voorjaar, hebben we Amir uitgenodigd voor dit najaar, op 16 en 17 november (zie onze advertentie op pagina 2). We hopen dat we dit ieder najaar kunnen continueren. Tijdens de conferentie in november zal Amir ook een gesprek hebben met een Kamerlid van de ChristenUnie, want er zijn plannen om hem in Den Haag parlementariërs te laten toespreken.



Bert Panhuise is voorzitter van stichting Eurospirit www.eurospirit.nl. Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.