



## Wetteloosheid

Door Bert Panhuse

'Weet dat er in de laatste dagen zware tijden aanbreken.' De meeste christenen kennen de teksten wel over de toename van de wetteloosheid in de laatste dagen. Maar wat mij de laatste jaren erg opvalt is de rol van onze overheid in deze. Hoewel de overheid de plicht heeft om te zorgen dat wetten gehandhaafd worden, zie ik het tegenovergestelde gebeuren. Enkele voorbeelden:

Het was door velen al voorspeld dat tijdens het vieren van de jaarwisseling hulpverleners en politie doelwit zouden worden van asociale belagers. En ja hoor, 364 mensen werden opgepakt wegens bedreigingen, gewelddadigheden, het gooien van vuurwerk, enz. Van al deze arrestanten kwam er precies één persoon voor de snelrechter! Premier Mark Rutte verklaarde heel stoer dat hij deze raddraaiers 'het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou willen slaan...' En vervolgens zei hij 'het frustrerend te vinden dat de samenleving er maar niet in slaagt om dit wangedrag tegen te gaan.' Wat een zotte opmerkingen van de premier van ons land, die hiermee dus eigenlijk te kennen geeft dat hij machteloos staat. En wat te denken van de burgemeester van Den Haag die niet durfde in te grijpen tegen een hoge berg houten pallets (hoger dan afgesproken) die in brand werden gestoken waardoor een gevaarlijke vuurstorm over Scheveningen ging. Waarom greep zij niet in? Omdat ze bang was voor rellen in de straten. Is zij vergeten dat het geweldsmonopolie ligt bij de Staat en niet de straat? Het is voor de politie ook heel frustrerend dat ze al die mensen oppakken en ze de volgende dag allemaal weer moeten laten gaan.

In 2016 werd in Hoorn een 28-jarige vrouw verkracht en ze ontsnapte ternauwernood aan de dood door wurging. Ze had een hersenschudding en droeg uiterlijk de sporen van zware mishandeling waaronder een zwaar gekneusde keel en strottenhoofd. Ze probeerde aangifte te doen bij de politie, maar kreeg te horen om over veertien dagen maar terug te komen. Omdat de dader ook haar telefoon had gestolen en zij erin slaagde haar telefoon te traceren, kwam ze achter de identiteit van de dader. Maar nog volgde er geen arrestatie. Vanwege het feit dat ze er zelf in was geslaagd om haar belager op te sporen, werd dit landelijk groot nieuws. De politie kon uiteindelijk niets anders doen dan de dader arresteren. Hij kreeg gevangenisstraf en is uitgewezen naar

zijn geboorteland Somalië. De Nederlandse Politiebond gaf als commentaar dat ze dit voorval wijten aan chronische onderbezetting bij de recherche. Ik geef hen gelijk, het ligt niet in de eerste plaats aan de politie, maar aan falend beleid in Den Haag. Dit schaadt het gezag van de overheid. In 2004 werd bij ons in Leeuwarden de 32-jarige Manuel Fetter met veertien messteken vermoord door een 27-jarige crimineel die nota bene in z'n jonge leven al precies 444 keer (!) was gearresteerd, meestal voor diefstal en geweldpleging. In een tv-talkshow zei Joost Eerdmans hierover dat als die man al die 444 keren strenger was bestraft, Manuel wellicht nog geleefd had.

En wat te denken van het feit dat er vele duizenden veroordeelde criminelen vrij rondlopen, die in de gevangenis horen te zitten. Volgens gegevens die RTL Nieuws had opgevraagd bij het CJIB hebben ze samen ruim 3000 jaar cel openstaan. Het is bijna niet te geloven. Uit de gegevens van het CJIB blijkt ook dat in de afgelopen vijf jaar bijna 10.000 veroordeelden definitief onder hun straf wisten uit te komen. Ze waren zo lang zoek dat hun straf is verjaard. Ik begrijp nu beter waarom er gevangnissen worden gesloten. Premier Rutte zei dat er minder misdrijven worden gepleegd, wat overigens door een hoge politiefunctionaris werd tegengesproken. Nee, er worden minder aangiftes gedaan, want gemiddeld wordt slechts één op de vijf aangiftes in behandeling genomen. En waarom? Omdat de politie het werk niet aankan, en niet omdat het aantal misdrijven terugloopt. Extreme tolerantie is geen goedheid, maar zwakheid! Bid daarom voor onze overheid.

Bert Panhuse is voorzitter van stichting Eurospirit [www.eurospirit.nl](http://www.eurospirit.nl). Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.

