



*'Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:*

*Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God' (Jesaja 44:6).*

## Omgekeerd racisme

Door Bert Panhuse

Ik las enige tijd geleden een interessant artikel van Nausicaa Marbe over 'een soort racisme dat zelden wordt benoemd'. Namelijk haat van allochtonen naar blanken. Gelukkig is het niet een meerderheid, maar zij schreef terecht dat er groepen allochtonen zijn (sommigen heel jong en meestal moslim) die ons westerlingen als vijanden zien. En daar komt ook veel van dat zinloze geweld vandaan. Ze worden thuis verkeerd opgevoed met het idee dat wij, de ongelovigen, de vijand zijn, zoals het ook staat in de koran (dar al-harb). Dus geweld tegen 'de vijand' is geoorloofd, vanuit religieus racistisch gekweekte haat. Nausicaa verwees naar het televisieprogramma *Beau* waarin te zien was hoe een grote groep allochtone jongeren ruzie zocht met een groepje autochtone Nederlandse jongeren. Je zag dat ze een blonde jongen bijna doodschopten door om de beurt hard tegen zijn hoofd te trappen. Ben ik nu tegen buitenlanders? Nee, natuurlijk niet. Ik heb alleen moeite met een ideologie die voor een groot deel vijandig staat tegenover onze samenleving en bovendien ook nog doorweekt is van antisemitisme.

### Cartoons

In verband met de aanslag in Parijs vijf jaar geleden schreef Nausicaa een column in *De Telegraaf* met de titel 'Zeg wat je wilt, zonder angst'. Ze schreef: 'We kunnen geen Mohammed-cartoons laten zien zonder voor ons leven te vrezen.' Ze citeerde ook Arjen Lubach die in het programma *Jinek* vertelde dat hij wel uitkijkt om grappen over Mohammed te maken. Wat een verschil met (EO) presentator Joram Kaat die in het programma *Na het Nieuws* de jonge cartoonist Jan-Willem Spakman aan het woord liet die glashard loog dat hij geen cartoons over Mohammed maakt 'omdat hij moslims geen leed wil bezorgen'. Onzin natuurlijk want hij is gewoon bang. Joram Kaat had Jan-Willem gevraagd om een cartoon mee te nemen en tot zijn verbazing liet deze held op sokken aan de kijkers een cartoon zien waarin Jezus werd afgebeeld als een pedofiel (de rest durf ik hier niet eens te vermelden). Aan het eind van de discussie zei onze EO-broeder tot mijn verbijstering tegen Jan-Willem: 'Tof dat je die cartoon hebt meegenomen.'

### Charly Hebdo

Op de dag dat ik ditschrijf werd de aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charly Hebdo herdacht waarbij twaalf mensen door moslimterroristen werden gedood onder het roepen van de bekende strijdkreet 'Allahoe Akbar', zoals ze altijd doen tijdens hun slachtpartijen, dus ook tijdens de enorme slachting in het Parijse theater Bataclan met maar liefst 130 doden. Daarom vind ik het zo erg dat deze kreet nu ook regelmatig door Nederlandse straten klinkt via een luidspreker op minaretten. Op een christelijke nieuwswebsite las ik wat de letterlijke tekst is die uit deze luidsprekers komt. De inhoud van de islamitische gebedsoproep is als volgt: vier keer 'Allah is groot', twee keer 'ik getuig dat er geen god is behalve Allah', twee keer 'ik belijd dat Mohammed de boodschapper van Allah is', en twee keer 'kom tot het gebed'... Met name de tweede zin is bedenkelijk en zelfs brutaal, om in het joods-christelijke land dat je gastvrij heeft ontvangen, via luidsprekers door de straten te proclameren 'dat er geen god is behalve Allah'. Met andere woorden, die god van jullie telt niet mee. Daarom heb ik de tekst uit Jesaja 44:6 boven deze column gezet waarin onze God, de God van Abraham, Isaak en Jacob en de God van Israël, zegt: 'Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God'... Ik voelde even terughoudendheid om dit allemaal op te schrijven, omdat ik verleden jaar telefonisch door een moslim met de dood werd bedreigd vanwege mijn column over Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Maar laten we het positief bekijken, want het is toch mooi dat er moslims zijn die het blad Charisma lezen, niet dan?

*Bert Panhuse is voorzitter van stichting Eurospirit [www.eurospirit.nl](http://www.eurospirit.nl). Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.*

