



Bezit niets en wees gelukkig...

Door Bert Panhuise

Bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos komen onder andere vertegenwoordigers van Big Tech, Big Pharma, staatshoofden, het bankwezen, de media, en anderen die vinden dat ze behoren tot de globale elite die zich geroepen voelt om samen de wereldproblemen te bespreken. Gedreven door de visie van **Klaus Schwab**, is het WEF de belangrijkste drijvende kracht achter 'the Great Reset' waar ik de vorige keer over schreef.

Mede in verband met deze column lees ik veel berichten op internet over de toestand in de wereld. En daarbij lees ik ook verschillende kranten, maar ik moet toegeven dat ik tot voor kort nog nooit van deze Klaus Schwab had gehoord, wel van het WEF. En toch had Schwab in 2016 al een video op internet gezet waarin hij uitlegt dat bij iedereen op deze aardbol een chip geïmplantéerd moet worden (de video staat op ons Gospelnet YouTube-kanaal). Deze man wil de komende jaren onder het mom van een 'Vierde Industriële Revolutie' de economie herstructureren. In een korte video die via sociale media te zien is, voorspelt het WEF dat je tegen 2030 'niets meer zult bezitten en toch gelukkig zult zijn'.

Dit is een korte samenvatting van alles wat ik heb gelezen over deze plannen voor een nieuwe wereldorde, maar het is genoeg om te beseffen dat we waarschijnlijk de voortekenen van de grote verdrukking zullen gaan meemaken. Het is echt ongelooflijk dat deze conferenties worden gehouden met bekende politici zoals Merkel en Macron, en niet te vergeten onze eigen Mark Rutte. Allemaal luisteren ze naar een man die brutaal aankondigt 'dat we tegen 2030 niets meer zullen bezitten en dat we alles moeten gaan huren wat we nodig hebben'... Maar van wie moeten we dan alles gaan huren? Huizen, auto's, enz. Er moeten dan toch mensen zijn die op dat moment alles bezitten om het aan ons te kunnen verhuren? En opeens dacht ik: dat zijn vast dezelfde mensen die elk jaar met hun privéjet naar Zwitserland vliegen voor de WEF-conferentie in Davos...

Israël

De lezers van mijn maandelijkse nieuwsbrief weten dat ik in februari een brief heb geschreven aan Mark Rutte en in april kreeg ik antwoord van zijn departement (als u voortaan mijn nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail

naar info@eurospirit.nl). Het was een zeer merkwaardig antwoord dat ik kreeg uit Den Haag. In mijn brief aan Rutte schreef ik dat veel mensen in Nederland zich opwinden over het feit dat onze regering (dus het kabinet Rutte) bijna altijd instemt met de onevenredig veel veroordelende resoluties van de Verenigde Naties tegen Israël. Alsof Israël het meest boosaardige land ter wereld is. Ik vermeldde in mijn brief de bekende tekst in Genesis 12:3 waarin staat: 'Ik zal zegenen wie u (Israël) zegenen' en (vrij vertaald) dat degenen die het tegenovergestelde doen (net zoals ons kabinet) volgens de Bijbel groot onheil over zichzelf afroepen. Dus riep ik premier Mark Rutte op tot bekering.

Tot mijn verbazing kreeg ik van een medewerkster, namens de Minister-President, het volgende antwoord: 'Het kabinet Rutte vindt het onbevredigend dat Israël disproportioneel veel vaker wordt genoemd in resoluties binnen de Verenigde Naties dan andere landen waar mensenrechten onder grote druk staan. Nederland zet zich daarom in om deze disproportionele aandacht te verminderen'... Dat ik op de bijbeltekst in Genesis 12 geen antwoord kreeg verbaasde mij natuurlijk niet. Maar het bovenstaande antwoord vond ik wel verbijsterend. Nederland stemt steeds in met het nare gedrag van de VN tegen Israël, maar ons kabinet vindt het onbevredigend dat dit gebeurt... Wat moet je nu met zo'n paradoxaal antwoord; alsof Nederland en ons kabinet twee verschillende dingen zijn. Dat het antisemitisme in ons land erg toeneemt is duidelijk. Onlangs tekenden honderden academici, wetenschappers en docenten in het hoger onderwijs een petitie van solidariteit met de Palestijnen. Geen woord over de duizenden raketten van Hamas op burgerdoelen in Israël, en dan heb je het dus over oorlogsmisdaden!

Bert Panhuise is voorzitter van stichting Eurospirit www.eurospirit.nl. Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en 00.30 uur.

