



Als de Dag nadert

Door Bert Panhuse

In Hebrëen 10:25 staat onder meer dat we elkaar moeten aansporen als we de dag zien naderen. Dat betekent dus dat wedergeboren christenen niet in het ongewisse worden gelaten als het moment nadert van Zijn komst, dat tevens ook het moment zal zijn van het eindoordeel voor deze goddeloze wereld. Niemand weet de exacte dag noch het uur, maar iedereen die God om onderscheiding en inzicht vraagt, goed let op de tekenen van de tijd en aandacht schenkt aan bijbelse profetie, die weet dat we nu echt in de laatste dagen leven van deze bedeling.

Een van de dingen die opvalt is dat de tegenstander zich steeds openlijker manifesteert. Ik las tot mijn verbijstering op 7 september dat een satanische beweging in de VS 'de aanval opent op de nieuwe abortuswet in Texas.' De "Satanic Temple" richt haar pijlen op de onlangs ingevoerde strenge abortuswet. Vanaf het moment dat er sprake is van een kloppend hartje, is het nu in Texas verboden om de zwangerschap af te breken. Omdat de Satanic Temple sinds vorig jaar abortus als "religieus ritueel" bestempelt, spreekt deze satanische beweging van het schenden van hun religieuze vrijheid, meldt de *Christian Post*. 'Het wordt leden van onze beweging nu moeilijk gemaakt om het satanische abortusritueel uit te voeren', zeggen ze. Nog verbazingwekkender is dat ze in de Amerikaanse president Joe Biden een "geloofsgenoot" hebben gevonden, want Joe Biden heeft op 1 september ook fel uitgehaald naar de nieuwe abortuswet in de staat Texas, die het recht op het afbreken van een zwangerschap fors beperkt. Biden spreekt over 'een extreme wet en een onmiskenbare schending van grondwettelijke rechten.'

Het zal duidelijk zijn dat de NWO (de Nieuwe Wereldorde) van de tegenstander met rasse schreden nadert, zoals we ook konden lezen in mijn column 'The Great Reset'. Klaus Schwab is hier al lang mee bezig en hij roept al 25 jaar om een nieuwe wereldorde. Onlangs zei hij zelfs dat we binnenkort een chip geïmplantéerd moeten krijgen, hij had het zelfs over het implanteren van een chip in ons brein... (deze korte video kunt u zien op ons Gospelnet YouTube-kanaal via onze website, Nederlands ondertiteld). En in plaats dat deze man naar een psychiater wordt verwezen, wordt hij ieder jaar opgezocht door een groot aantal wereldleiders, de globale elite van Big Tech, Big Pharma

en leden van koningshuizen. Om met hem te vergaderen over een nieuwe wereldorde, waarvan wij weten waar dit op uitloopt. Ook Kerry Chant, een Australische minister sprak openlijk over een nieuwe wereldorde en 'hoe we mensen kunnen volgen en traceren' (ook te zien op ons Gospelnet).

Hef uw hoofd omhoog

Dit klinkt niet allemaal erg vrolijk, maar nu komt het goede nieuws. In de Bijbel staat dat we onze hoofden mogen opheffen als we de dag (van Zijn komst) zien naderen. Er staat dus **niet** dat we ons klaar moeten maken om ons hoofd te buigen voor het zwaard van de antichrist. We mogen onze hoofden opheffen omdat we spoedig onze Heer zullen ontmoeten in de lucht, zoals staat vermeld in 1 Tessalonicenzen 4:16-17. We gaan Hem dus tegemoet. Dat is iets anders dan de wederkomst na de grote verdrukking, want dan komen we met Hem terug als Hij zijn voeten op de Olijfberg gaat zetten; althans dat is mijn overtuiging en van velen met mij. De Opname NA de grote verdrukking is trouwens onmogelijk, omdat allen die het beest niet aanbidden (en dus ook het merkteken weigeren) gedood zullen worden (Openbaring 13:15). Er valt na de grote verdrukking dus weinig op te nemen. Bovendien kan je dan de dag van Zijn komst uitrekenen omdat we weten hoe lang de grote verdrukking duurt.

Openbaring 3:10: 'Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren (behoeden) voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken [testing in het Engels] hen die op de aarde wonen. Dit is de geweldige hoop die iedere wedergeboren christen heeft in deze zware tijden.'

Bert Panhuse is voorzitter van stichting Eurospirit, www.eurospirit.nl Eurospirit Televisie is wekelijks te zien bij Family7, elke zondag om 14.30 uur en elke maandag om 12.00 uur.

